

Det gælder ikke om at vinde, men om at have det sjovt. Og sjovt var det!

Fredag eftermiddag var der mulighed for og gennemgå banen og reglerne. For de deltager der ikke havde mulighed blev det hele repeteret lørdag morgen. Teknikdelen skulle afvikles lørdag og rullekonkurrencen om søndagen.

Jeg var noget spændt på hvordan en sådanne konkurrence ville være og deltage i. Ville folk være venlige og hjælpsomme, som man kender det fra klubberne eller ville det ændre på folk så de ville stå med spidse albuer ???

Lad det være sagt med det samme. Kajakroer er super flinke, hjælpsomme og behagelige mennesker og være sammen med. Hjælpsomheden kendte næsten ingen grænser, alle gav en hånd hvor det måtte være nødvendigt også selv om man ikke kendte hinanden.

Der var naturligvis konkurrence mellem deltagerne, men med hygge og venlighed i centrum. Jeg blev under begge gennemrøninger på banen sat af i sådanne en grad. at selv små børn kunne se jeg ikke udgjøre nogen trusel for ret mange. Men jeg hyggede mig og havde det sjovt.

Der var 2 deltager på banen af gangen som så roede mod hinanden. Alt foregik helt inde langs med promenaden så publikum kunne følge med. Der manglede ikke opmunterne tilråb, klapsalver og grin.

Aften foresatte i samme hyggelige stemning som der havde været om dagen. Alle hyggede sig i Skovshoved roklubs klubhus hvor der blev serveret dejligt aftensmad.

Råhygge, gode historier, latter og sjov var kendetegnende for resten af aften.

Søndag skulle rullekonkurrencen afvikles.

Solen skinnede fra en skyfri himmel og der var ingen vind. Havnebasinet ved roklubben var et perfekt sted og afvikle konkurrencen. Der stimlede rigtig mange mennesker sammen, både kajakinteresserede men også folk der ikke havde noget med kajak og gøre. Det var helt forståeligt, for det er faserende og se hvor legende let og elegant deltagerne behærskede deres kajakker men bunden i vejeret.

Igen var stemningen mellem deltagerne hyggelig og hjælpsom. Der var en deltager som stillede op men et rul eller to og så var der nogle der stillede op med næsten dem alle. Stadigvæk hyggede de uerfarne sig med de endog meget erfarne.

Rullekonkurrencen blev afviklet med stor begejstring for både deltager og tilskuer, og uanset hvor mange rul man behersker så kan jeg kun opfordre til og melde sig til også denne del.

Alt i alt en fantastisk hyggelig week-end i godt selskab i og omkring Rundsted roklub, DM i havkajakteknik 2011 afvikles i Svendborg, så vær nu lidt frisk og meld jer til inde på DKF's hjemmeside. Hvor længe man har roet betyder ikke noget for hvor hyggeligt det er. Mød op og oplev kajakhyggen og de gode historier.

Venlig Hilsen

Havkajakoplevelser

Christian Wiegand

Musvitvej 22

3200 Helsingør

Tlf: 2714 4506

Mail: wiegand@webspeed.dk

