

Som helt ny i klubben har jeg fået til opgave at skrive lidt om begynderturen i år.

Planen var at vi skulle starte fra klubben, og ro ud af fjorden, og derefter op langs nordkysten, men vejrudsigten for weekenden så ikke just lovende ud, så det var med spændt forventning jeg mødte op i klubben lørdag morgen.

Da alle var ankommet var der hyggelig morgenmad, med hjemmebag og alt muligt, og det blev hurtigt klart for enhver, at Christian som stod for turen, havde prøvet det før. Der var tjek på det hele, vi var i gode hænder.

Imens vi spiste fortalte Christian at turen var lavet om, på grund af vejret, så vi skulle køre ned til Hammer Bakker, og starte der fra. Så efter morgenmaden gik vi i gang med at få pakket trailer, og biler.

Vel ankommet til Hammer Bakker, troede vi et øjeblik at turen var slut inden den var begyndt, Jacob opdagede først i sidste øjeblik at Christian, med trailer, var stoppet, og det resulterede i at Jacob lige akkurat ramte en kajak, så han fik en stor stjerne i frontruden. Men alle kajakkerne var heldigvis uden skader.

Ud af gruppen på 12 (4 begyndere og 8 erfarende) var der 3 Lars 'er, så det blev til, Lars-hyl, Lars-lyn og Lars-etben, så kan man selv gætte hvem der er hvem.

Da alle havde fået pakket kajakkerne, med brænde og andet nødvendigt udstyr (det kunne måske godt kræve et kursus for en ny kajakroer) var det tid til at komme på vandet. Herefter gik det sydover mod Bramsnæs Vig, hvor frokosten blev indtaget, i let regnvejr.

Der var en kraftig vind, og byger, så der skulle arbejdes godt med padlerne, og det var ikke lige let at holde kursen hele vejen.

Ruten blev ændret og tilpasset flere gange under vejs, afhængig af vejret.



Om eftermiddagen, da vi var på vej mod Holbæk marina, for at nyde kaffen, brød solen frem, og de sorte skyer forsvandt. Efter at have nydt kaffen og solen roede vi nordpå mod Tusenæs, hvor vi skulle overnatte, på en meget hyggelig lejerplads.

Da alle havde fået skiftet tøj, og rejst telt, var det tid til at lave mad.

Igen blev jeg imponeret over Christians forberedelser, og den færdige menu. Selv en fuldmåne havde han arrangeret, meget stemningsfuldt.



2012-09-29 14:00:00



2012-09-29 14:00:00