

Arbejdet har i den forgangne sommer taget alt for meget af min fritid, sikkert som det også er tilfældet for mange andre.

Men som planlagt for længe siden så skulle der være en " begyndertur " for vores nye frivgne roer. Det betyder naturligvis ikke af erfarne roer ikke er velkomne, men det er med fokus på de deltager, der ikke har prøvet denne fantastiske måde og komme rundt på.

Et lille hurtigt planlægnings møde blev afholdt, pakkedliste udleveret, den planlagte rute gennemgået, og lidt hygge sluder frem og tilbage om hvordan man forholder sig, ikke mindst på vandet men så sandelig også på land. Vejrudsigten var ikke den bedste, men der kan jo ske en hel del på 5 dage.

Der skete ikke det ønsket med vejret. Den planlagte tur skulle gå fra Frederiksværk, forbi Lynæs og Hundested, og op til Troldeskoven i Tisvilde Hegn, hvor planen var overnatning på stranden. Hvis vindretning og styrke holdt stik, ifølge udsigten, var der ikke nogen margin at løbe på, så vi måtte have fat i plan B.



Dag 1.

Turen blev ændret så de 12 glade og forventningsfulde roer, hvoraf der var 6 erfarne iblandt kunne komme på en planlagte tur, da ingen ikke ville gå glip af en hyggelig tur, pakkede kajaker på traileren,

4 biler blev læsset med div. bagage, samt 1 1/2 trillebør brande til brug for madlavning og hygge, og turen til Hammerbakke ved Orø, kunne næsten ikke gå hurtigt nok.

Vel fremme blev kajaker læsset af og pakning begyndte. Med lidt hjælp lykkes det at få det hele pakket ned, også det medbragte brænde.



Da vi kom på vandet var meningen vi skulle fra Hammerbakke og ned til Munkholm broen og spise frokost.

Modvind og byger var ikke med til og gøre turen " kortere ", og da vi på 1 time og 17 min kun havde tilbagelagt lige godt 5 km. ændrede vi planen første gang, men bestemt ikke sidste.



De tre første deltagere i begynderturen sidder på græs og spiser. De har fået lov til at sætte sig på græsset, og de spiser deres mad.



En af de første deltagere i begynderturen sejler på kajak på det åbne hav. De har fået lov til at sætte sig på græsset, og de spiser deres mad.



En af de første deltagere i begynderturen sejler på kajak på det åbne hav. De har fået lov til at sætte sig på græsset, og de spiser deres mad.



De første deltagere i begynderturen sidder på græs og spiser. De har fået lov til at sætte sig på græsset, og de spiser deres mad.



Isopad, der er blevet taget fra en af de mange ture, der blev



gennem de dage, som blev brugt til at lære de nye medlemmer



og endelig de sidste, der blev brugt til at lære de nye medlemmer



der blev brugt til at lære de nye medlemmer.



og så lidt af det gamle, men det er jo også længe siden det har været Sankt



Blå mærke, end vis var ikke så langt, men det er jo også længe siden det har været Sankt



men ikke desto mindre var det en fantastisk start på dagen.



Det var ikke vanligt, og det var en rigtig god start på dagen. Det var lige så stille i den svage morgenbrise.



gagdel tæts for loden og har ikke brug for værneudrustning



effens vedtagelse af Paragraf om Engdalsstrøg så vi nød



Bele fra nord og nordlige kysten på den gamle kystlinje fra nord og nordøst kommet til bakte



Var rettet mod vindmølle på Qrø.

Vejrudsigten havde lovet vind fra v / nv. Det holdt stik.



En otte svaner og knortedes havde valgt og gøre det samme.



Den blå himmel og det blå vand i Østergård Sø, hvor vi havde turen til. Det var en rigtig god tur, og vi havde en rigtig god tur.



Den turen forbi nordspidsen af Ørø havde gjort og kaffetørstige.



En rigtig god tur, og vi havde en rigtig god tur. Den turen forbi nordspidsen af Ørø havde gjort og kaffetørstige.



Fine vandreture med både og kajak i den smukke natur.



Den lille båd med de små bølger er et godt eksempel på, hvordan det er at sejle i den lille båd.



Flere af de mange i modvinden nåede alle glade og fornøjede i land.



Der blev købt lidt mad og drikkevarer til de mange, som var med på turen.



Størrelsen på billedet er for lille til at kunne læse teksten. Teksten er derfor blevet fjernet.